



*Herders jongen in de Valle van de Swat-rivier, Noord Oost Pakistan.
Bij I Samuël 16: 11*

Orgelspel

Welkom & Mededelingen

Stilte

De kaarsen worden aangestoken

Psalm 72: 1, 2

(we gaan staan)

Vg: *Onze hulp is de naam van de Heer*

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw is in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade en vrede van God onze vader

en van Jezus Christus de Heer,

Amen

(we gaan zitten)

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Glorialied: Psalm 72: 4, 7

Het verhaal van de nieuwe koning. (I Samuël 16: 1-13)

Lied 171

Kinderen gaan naar de kinderkerk

Lezing: I Samuël 16:14-23

Muziek

Preek

Lied 994

Gebeden, stil gebed, Onze vader.

Kinderen komen terug en laten zien wat ze gemaakt hebben

Inzameling van de gaven:

1e KIA - Werelddiaconaat Indonesië

2e Kerk

Slotlied 686

(we gaan staan)

Zegen met gezongen Amen